

De vrijmetselarij

De Maçonnieke werkwijze

De Orde van Vrijmetselaren is een vereniging (inwijdingsgenootschap) waarvan de leden streven naar geestelijke verdieping. Er zijn natuurlijk meer groeperingen die hetzelfde beogen, maar de Vrijmetselarij onderscheidt zich door haar bijzondere wijze van werken met symbolen en rituelen. Symbolen en rituelen zeggen soms meer dan woorden kunnen uitdrukken. (Deze zijn onmisbare hulpmiddelen in de communicatie en drukken vaak meer uit dan woorden). De symbolen en rituelen helpen bij de innerlijke zoektocht naar zelfkennis. Hierbij gaat ieder zijn eigen weg, want de Vrijmetselarij heeft geen uitgestippelde weg en kent geen dogma's. De zoektocht wordt fundamenteel ondersteund door de ontmoetingen en gesprekken met medeleden, ook zoekers, die wij broeders noemen.



Een Vrijmetselaar vertelt

“Bij de Vrijmetselarij kan ik werken aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Daar ontmoet ik gelijkgestemden uit alle geledingen van de maatschappij, die hetzelfde doel voor ogen hebben. Wij wisselen dan gedachten en ideeën uit. Het zet mij aan tot nadenken over mijn plaats in de wereld en hoe ik daar in wil staan. Het is eigenlijk een soort school, zeg maar een levensschool, maar dan zonder een meester die zegt hoe het moet. Niemand zal zeggen dat het goed is of fout. Het resultaat bepaal je zelf en dat is nu het mooie, het bijzondere en tegelijkertijd het moeilijke aan Vrijmetselarij”.

Met al uw vragen over vrijmetselarij en onze loge kunt u te allen tijde terecht bij onze Voorlichter:

Stel uw vraag, opmerking of suggestie en wij nemen spoedig contact met u op.

www.deoudelandmerken.nl
deoudelandmerken@gmail.com
Arnhemsestraatweg 360, 6881 NK Velp



Vrijmetselarij een manier van leven



Voorpagina van Jachin en Boaz, Londen, 1776

Informatie over de vrijmetselarij

Kort over Vrijmetselarij

De moderne Vrijmetselarij is geïnspireerd door de Middeleeuwse bouw-gilden, die door heel Europa kathedralen bouwden. Gaandeweg ontwikkelden deze puur op de bouw gerichte Loges zich tot meer beschouwelijke kringen. Ook toen er allang geen kathedralen meer werden gebouwd, bleven veel Loges bestaan. En nog steeds hanteren de moderne Vrijmetselaars dezelfde begrippen en symbolen als hun Middeleeuwse voorgangers, waarbij zij zichzelf en de mensheid zien als een te voltooien bouwwerk.

De voornaamste symboliek die de Vrijmetselaar hanteert is de bouwsymboliek en de lichtsymboliek. De bouwsymboliek geeft aan dat je aan jezelf werkt. Voorbeelden zijn de passer en de winkelhaak. De lichtsymboliek duidt op het verwerven van geestelijke inzichten en op de grote cycli van opkomst en ondergang, groei en sterfte, periodieke beweging van de planeten om de zon, de seizoenen, enzovoort.



Loge De Oude Landmerken te Arnhem

"Silentio Fidei Virtuti"

Tot stilzwijgen: om het onderling vertrouwen niet te beschamen.

Tot trouw: jegens elkaar als uiting van broederschap.

Tot deugd: door te streven naar verbetering van jezelf.

“ Het is een menselijke weg van vallen en opstaan. Een leerproces....”

“..een plek waar ik mezelf beter leer kennen, waardoor ik een beter mens ben geworden voor de medemens..”

“...werken aan jezelf...”“.. Een inwijdingsgenootschap dat via werkwijzen mensen leert zichzelf te activeren en zich te verdiepen in hun handelen...”

Vrijmetselarij in deze tijd

Een Vrijmetselaar zoekt naar wijsheid door zichzelf beter te leren kennen en respectvol met zijn medemens om te gaan. Boven de ingang van de werkplaats staat dezelfde tekst als indertijd boven de tempel van Delphi: “Ken Uzelve”. Dit is voor iedere Vrijmetselaar een belangrijke opdracht.



Geheimzinnigheid is wat ons betreft verleden tijd. Loges houden open dagen en organiseren avonden voor geïnteresseerden. U kunt daar bij zijn om kennis te maken met de leden en hun wijze van werken. U krijgt daarbij een indruk hoe Vrijmetselaren gebruik maken van symbolen en ritualen. Deze vormen belangrijke hulpmiddelen bij hun zoektocht. De Loge-avond, eenmaal per week of eenmaal per twee weken, geeft een waardevolle geestelijke aanvulling op het jachtige bestaan. In Nederland werken ongeveer 300 loges met ongeveer 6000 leden. In 2006 heeft de vrijmetselarij in Nederland haar 250 jarig jubileum gevierd. Zij mag zich verheugen in en groeiende belangstelling